

POSTDUIVENHOUDERS VERENIGING

DE ZWALUW OUDEWATER

100 JAAR

6 MEI 1921-6 MEI 2021



Jubileumuitgave
Redactie: Hans van Alphen

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
De geschiedenis van de vereniging + Leden	5-11
De receptie op 6 mei 2021	12-13
Interview Nico Kool	13-14
Uit de IJsselbode oktober 2021	14
Verschillen tussen vroeger en nu	15
Van rotsduif tot wedstrijdduif	16-20
Beroemde duivenmelkers	21-23
De dames doen tegenwoordig ook mee	24
Foto's uit het boekje van het 75-jarige bestaan	25-30
Een greep uit de kampioenschappen van 2021	31
Eind stand jubileumvluchten	32
Duivensport pur sang	33
Bronnen	34

Voorwoord

Op 6 mei 2021 hebben we een bescheiden feestje gevierd met de burgemeester. Onze langste lid (bijna 60 jaar lid), Nico Kool, heeft de taak gekregen om de taart aan te snijden

100 geleden is PV de Zwaluw opgericht, wij zijn de oudste club van Oudewater. Dat vind ik best bijzonder voor een duivenvereniging. Met een ledenaantal van 31 leden doen we het goed in de regio, want onze sport is aan het vergrijzen. Door de jaren heen is er veel veranderd in de sport. 100 jaar geleden werd alles met gummiringen en een draaiklok geconstateerd en de duiven werden met paard en wagen vervoerd.

Vandaag de dag wordt alles elektronisch geconstateerd met behulp van chipringen, die de duiven om hebben. Daardoor is de uitslag snel bekend. De duiven worden vervoerd met speciale vrachtwagens naar de grote lossingsplaatsen, zodat ze met zijn allen in één keer gelost kunnen worden.



Wij hopen in de toekomst nog diverse activiteiten te kunnen uitvoeren en na de coronatijd nog een groot feest te kunnen geven voor het bereiken van deze mijlpaal.



De voorzitter Paul Houdijk

De geschiedenis van de vereniging

Van de oprichting tot en met de Tweede Wereldoorlog.

De oudste notulen van de vereniging dateren uit 1935 en het oudste kasboekje uit 1924. In het verslag van het 15 jarig bestaan in 1936 staat te lezen, dat de vereniging is opgericht in het jaar 1921 en wel op 6 mei. Op de oprichtingsvergadering waren 23 leden aanwezig, "voorwaar een flink aantal van Oudewater". Later blijken er ook een aantal liefhebbers uit Montfoort lid te zijn. Op de oprichtingsvergadering blijkt er met geld "gesmeten", te zijn. Er staat letterlijk genotuleerd: "spoedig rolde het geld over de bestuurstafel en wel zoveel, dat de kas er rijker van werd". Dat de leden nog weinig verstand van wedvluchten hadden, blijkt uit de komische wijze van prijzen uitloven. Men leest dan ook dat er een prijs beschikbaar wordt gesteld voor de laatst aankomende duif. (die prijs moet volgens mij nog uitgekeerd worden)

Later zal blijken dat De Zwaluw de oudste vereniging is van de **stad** Oudewater.

De eerst wedvlucht werd gehouden vanuit Den Bosch.



Heksenwaag, op de Markt

Het constateren van de duiven gebeurde in die tijd in de Heksenwaag, op de Markt. Als de duif thuis was, moest men de duif zelf meenemen naar de Heksenwaag en dan werd daar op de klok gekeken hoe laat de duif was aangekomen. Gummiringen waren er in die tijd nog niet.

De eerste voorzitter was dhr. Rahms en de eerste secretaris was dhr. Joh. M. Harreveld. Vrij snel daarna werd dhr. Vreeswijk voorzitter en wel voor ruim 26 jaar. (de oorlog daarbij inbegrepen)

Er waren in die tijd ook omkoopschandalen. Liefhebbers uit Woerden probeerden in 1936 leden te winnen door jonge duiven aan leden van de

Zwaluw te geven, met dien verstande dat ze dan lid moesten worden in Woerden. Het Oudewaterse bestuur was hierover furieus.

De vereniging had één klok in haar bezit; deze kon gehuurd worden. De huurprijs werd bij opbod bepaald. In 1937 was het hoogste bod f 6,25. De andere leden die geen klok hadden, moesten dan bij die liefhebber gaan constateren.

De contributie moest per maand betaald worden. Om geld te besparen, waren er liefhebbers die na het vliegseizoen hun lidmaatschap opzegden en aan het begin van het nieuwe seizoen weer lid werden. Het heeft nog behoorlijk lang geduurd voordat men de contributie per jaar vaststelde. (die men dan wel per maand mocht betalen)

In 1938 werden de duiven per bakfiets naar Woerden vervoerd voor f 0,25 per rit. Men vond dat hier in de crisistijd op bezuinigd moest worden. Toen waren er leden van de vereniging die dit gratis wilden doen.

Aantallen duiven en vrachtprijzen

In 1925 gingen er 8 duiven van de gehele vereniging naar Bordeaux en de vrachtprijs was toen f 0,09 per duif. Nu gaan er ruim 150 van onze vereniging naar Bordeaux voor de prijs van € 1,80 per duif. Er gingen 14 duiven naar Vierzon voor 8,5 cent per duif. Nu gaan er ruim 300 voor de prijs van € 0,95 per duif.

In 1925 werden er in het totaal 849 duiven ingekooit in de vereniging, tegen ruim 16000 in 2012.

Ook werd er een duivenverkoop gehouden ten bate van de clubkas met als opbrengst f 1,-

Het batig kassaldo was in 1930 f 7,36

In 1934 was er geld uit de kas verdwenen en was daar binnen de vereniging grote ruzie over.

De eerste Paasvlucht werd al in 1936 vervlogen, de duiven werden gelost in Bilthoven. Iedere liefhebber moest 3 kippeneieren meenemen en deze eieren werden vervlogen. Er wordt ieder jaar nog steeds een Paasvlucht vervlogen en de te winnen prijzen zijn natuurlijk nog steeds kippeneieren.

In 1936 kostten de vaste voeringen 1,25 cent per stuk. In 1938 werden er 300 ringen besteld, om de jonge duiven mee te ringen. In 1940 werden er 200 ringen besteld. (mobilisatie). Tegenwoordig worden er door onze vereniging ong. 2000 ringen besteld. De aantallen duiven van nu zijn veel groter in vergelijking met vroeger.

Vergaderingen:

De vergaderingen werden achtereenvolgens gehouden in café Miltenburg, café De Roos, Oudewater Vooruit en in de IJstent van de Schaatsvereniging van Oudewater. Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste vergadering gehouden

bij voorzitter Vreeswijk thuis, omdat de ijstent in de oorlog gesloopt was.
(opgestookt)

Na de oorlog was men begonnen met de wederopbouw van het land en was er weinig geld om aan sport te besteden, maar toch was er in de vereniging in 1948 al een batig saldo van f 6,50 Er was ook een soort van neutralisatietijd; "de klokken stonden open van 's morgens 5.00 uur tot 's avonds 22.00 uur".

In 1946 was er weer een vliegprogramma. Op 6 juli begon men op Oudenbosch en de laatste vlucht was op 1 september. Tegenwoordig vliegen de duiven van begin april tot half september. Hierna begint de ruiperiode.

Het inkorflokaal was weer café De Oude Waag.(Miltenburg) en daar werd ook weer vergaderd. Op een vergadering ontstaat ruzie over het loslaten van duiven als er bij iemand anders duiven thuis moeten komen van de vlucht. Secretaris van Vliet geeft op staande voet zijn baantje als secretaris op omdat hij het niet eens is met de beslissing van de vergadering. De vergadering doet de uitspraak dat de duiven vast gehouden moeten worden als er duiven van de vlucht thuishkomen, dit op straffe van uitsluiting.

De eerste feestavond

Normaal werd er tot 23.00 uur vergaderd, maar op 19 december 1947 werd er tijdens de ledenvergadering voor het eerst gezamenlijk het lied gezongen: "Zit ik op mijn duivenplasje" en ging men pas na 2.00 uur in kennelijke staat naar huis. Dit was een eerste aanzet tot de nu jaarlijkse feestavond.

In 1961 en in 1962 werd er vergaderd in café Nederend, daarna weer in café Miltenburg. Er werd jaarlijks 2 maal vergaderd. In 1967 en 1968 werd er in Thalia vergaderd. Hierna nog een paar keer in het Uivernest. In de vergadering van 1961` zegt de voorzitter toe, uit te kijken naar een eigen verenigingslokaal, desnoods iets wat gekocht wordt".

Vanaf 1950 werd er ieder jaar een tentoonstelling gehouden. Op de tentoonstelling van 1962 ging 1 liefhebber, Jaap Schouten, met alle prijzen naar huis.

In 1962 wilde de vereniging een sponsorvlucht organiseren. De opbrengst van die vlucht zou in z'n geheel gebruikt worden voor de aflossing van het nieuwe gebouw aan de Oude Singel. Uit deze notulen mag worden afgeleid dat de Zwaluw in 1962 voor het eerst een eigen inkorflokaal heeft. Het ontbreekt nog wel aan verlichting. Ook had de vereniging aandelen uitgegeven die door de leden gekocht konden worden. Zo werd het eerste clubgebouw gefinancierd. Op 7 maart 1966 wordt er een commissie in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het organiseren van gezellige avonden.

In 1967 zeggen de leden die in Montfoort wonen hun lidmaatschap van de Zwaluw op, omdat daar een eigen postduiven vereniging komt.

In 1971 werd het 50 jarig bestaan gevierd. Op voorstel van Jaap Schouten wordt er een jubileumvlucht georganiseerd. Er was voor iedereen een prijs; voor de eerste een beker, voor de laatste een lepeltje.

In 1974 werd besloten om het lokaal 4 meter te vergroten. Er moest nog wel een vergunning aangevraagd worden bij de Gemeente. In 1975 was de vergunning er nog niet. Er werd al wel vast besloten om elektriciteit aan te leggen en het lokaal te verlichten met tl verlichting.

In 1975 werd er een boete systeem voor de duivenwacht ingesteld. Je moest vooruit f 10,- betalen en als je dan een keer geen duivenwacht deed, dan werd er f 5,- ingehouden

Op 7 april 1977 wordt er pas voor het eerst in het duivenlokaal vergaderd. Het lachwekkende van die vergadering was, dat de notulen moesten worden voorgelezen door iemand met een tandeloze mond.

De kaartavonden kunnen in 1977 nog geen doorgang vinden, omdat de toiletten nog niet aangesloten zijn op de waterleiding. Dat er geen riool was en er later gewoon op de sloot geloosd werd, daar bekommerde niemand zich om. Ook is er nog geen goede verwarming. De kachel komt pas in 1978.

In 1981 wordt het 60 jarig jubileum op grootse wijze gevierd. Na afloop kreeg ieder lid een tegeltje met opschrift.

De Zwaluw heeft zich in het begin van de oprichting aangesloten bij de West Brabantse Verzendingsbond. In die tijd werd er afgeslagen op telefoontijd. Later sloot men zich aan bij de Nederlandse Algemene Nederlandse Bond van Postduivenhouders en daarna bij de Centrale Bond van Postduiven houders. Toen werd er afgeslagen op radiotijdsein.

Na de Tweede Wereldoorlog vliegen we met kring Gouda afdeling C van de NABvP Vanaf 1996 wordt onze afdeling veranderd in Afdeling 5 Zuid Holland met als Samenspel Zuid-Holland-Oost.



Afdeling 5 Zuid Holland met ons Samenspel Zuid-Holland-Oost.

De ontwikkelingen van de laatste tijd.

Hoe werden de duiven die terug kwamen van de vlucht in die jaren geconstateerd? Helemaal in het begin was het simpel: de duif die terug was, werd naar het lokaal gebracht en daar in een kooitje gezet, de eerste in het eerste kooitje, de tweede daarnaast enzovoort. Deze overzichtelijke prijsverdeling was mogelijk omdat er weinig duiven deelnamen en het vaak lang duurde voordat er weer een duif was, soms dagen. Naarmate er meer duiven deelnamen met meer kwaliteit, moest het constateren worden verfijnd. Er kwamen centrale uurwerken waarin de tijden van binnengebrachte duiven werden vastgelegd. Vanaf 1880 kregen vluchtduiven een geheim vleugelmerk dat bij binnenkomst werd overgeschreven en in die centrale klok gestopt. In 1891 deed de gummiring zijn intree. Nu hoefde je niet meer met de duif naar het lokaal, maar alleen met dat kleine ringetje.



En rond 1900 kwamen er langzaam maar zeker klokken waarmee de liefhebber zelf de gummiringen kon constateren. Dan werd de tijd afgedrukt op een papieren bandje.



Elektronisch constateren met de computerklok

Tegenwoordig gaat alles met de computer. De duiven hebben naast een vaste voering, die ze na 7 dagen na de geboorte om krijgen, aan de andere poot een chipring. Als de duiven op reis gaan, dan krijgen ze in die chipring een code

mee. Als de duiven thuis komen lopen ze over een "scanplaat", net als bij de kassa van de supermarkt. Aan die scanplaat zit een computerklok die alle gegevens die in die chipring staan registreert. (welke nummer de duif heeft, hoe laat hij binnen gekomen is etc.) Nadat alle prijsduiven thuis zijn (¼ deel) worden de klokken in de vereniging aangesloten op de verenigingscomputer. Dan worden de gegevens ingelezen en maakt de computer in een paar seconden de uitslag. Vroeger was het maken van een uitslag een tijdrovend werkje en kon wel een paar dagen in beslag nemen. De duivensport is wel degelijk met z'n tijd meegegaan.

Wij zijn als vereniging ook een moderne vereniging met een mooi stenen clubgebouw aan de Touwslag 1 in Oudewater. Het gebouw is op zaterdag 9 maart 1996 officieel geopend door burgemeester Ruygrok en ons toenmalig oudste lid Jaap Schouten.

In 1996 hebben wij ook ons 75 jarig jubileum gevierd met een aantal festiviteiten. (jubileumvlucht, een forum voor duivenliefhebber uit de buurt, een daverende feestavond)

Het aantal leden bij de Zwaluw neemt ook langzaam af. De vereniging vergriest, er komen weinig nieuwe (jonge) leden bij. Wat het aantal leden betreft zijn er nog ongeveer 30 vliegende leden.

De Website

Veel informatie over onze vereniging is ook terug te vinden op de website van onze vereniging: www.pvdezwaluw.nl.

Hier zijn alle **uitslagen** en **kampioenschappen** te vinden. Ook staat het wedstrijdprogramma op de site. Alle winteractiviteiten zoals de tentoonstelling, de bingo avonden en de vergaderingen zijn er op te vinden. De website wordt zo up to date mogelijk gehouden. Ik zou zeggen: "Neem eens een kijkje". Ook bent u van harte welkom tijdens de avonden dat de duiven ingekorfd worden. (tijdens het vliegseizoen van half april tot half september, op de donderdagen en/of vrijdaggen tussen 19.00 uur en 22.00 uur en op zaterdag nadat de duiven thuis gekomen zijn.) Het adres is Touwslag 1. Misschien is de duivensport wel iets voor u.

Paul Satink, lid van De Zwaluw.

Leden

De leden van de vereniging komen uit de wijde omgeving van Oudewater

J. v .Alphen Haastrecht
F. Arreman Oudewater
H. Beekhuizen Schoonhoven
A. Borst Benschop
G. Broekhuizen Lopik
A. Buijs Lopik
Chr. Busscher Oudewater *Secretaris en centrumleider*
R. Groen Oudewater
W. Groen Snelrewaard
J. Houdijker & Zn Snelrewaard
A. Houdijk Haastrecht
P. Houdijk Oudewater *Voorzitter*
G. den Houdijker Hekendorp
H. v .Kats Hekendorp
C. de Koning Oudewater
N. Kool Haastrecht
C. v. d .Laar Oudewater
J. van Miltenburg De Meern
T. Overbeek Oudewater *Bestuurslid*
B. Rijsbergen Oudewater
D. Pellegrom Montfoort
P. v. Schaik Benschop (*Vlucht*) *Penningmeester*
P. Satink Oudewater
P. Sliwinski Oudewater
C. Spelt Vlist
B. Stekelenburg Oudewater
G. Tuls Ammerstol
J. v. Vliet Schoonhoven
B. Wouters Oudewater
R. Snelrewaard Wouters *Bestuurslid*
H. v. Zuijlen Haarzuilens

Nationale overwinnaar

Ons oud lid Kees Cluistra (Polsbroek, NL) had met zijn Karin de snelste duif op zware nationale St.-Vincent 2014.



De receptie op 6 mei 2021



De opa van de burgemeester was ook duivenmelker



De duiven worden in de containerwagen geladen op weg naar Frankrijk



Nico Kool, die het langst lid is, snijdt de “jubileumtaart” aan onder toezicht van burgemeester D. de Vries van Oudewater

Interview

Een gedeelte uit het gesprek met Nico Kool

Wonende aan de Provincialeweg Oost te Haastrecht

“ Nico, hoe ben je aan de duivensport begonnen?”

“Ik ben begonnen op 10/12 jarige leeftijd met de duivensport. Eerst met aanvliegers die tussen de kippen liepen en slachtduiven. Later met krijgertjes van leden uit de vereniging waaronder Piet van der Horst de mollenvanger. Eerst gevlogen vanuit het ouderlijk huis. Daarna 5 jaar vanuit Hekendorp. Toen weer terug naar Haastrecht.

In die tijd speelde ik het hele vliegprogramma. Al was dat vaak lastig te combineren met mijn werk als veehandelaar, die vroeg op pad moest naar de markten en onregelmatig thuis kwam. Mijn vrouw moest vaak de zorg op zich nemen. De duivensport en het gezinsleven was toen al een lastige combinatie. Maar daar straks meer over.”

“Wat vond je de mooiste vlucht?”

“Nationaal Orleans jonge duiven.
Heel Nederland kon meedoen.
Ik had toen ruim 40 duiven.

“Hoe speel jij je jongen?”

“Na de derde vlucht speel ik ze op de “deur” doffers en duivinnen apart en voor het inkorven bij elkaar”

“Heb je nog tips voor de duivensport?”

“Ik zou graag willen dat er in de zomer 2 weken niet gevlogen wordt of je 2 minste vluchten laten vallen, zodat de duivensport geen inbreuk doet op de zomervakantie van het gezin. Daarom speel ik nu alleen met de jongen.”

Deze tips werden door Nico's vrouw van harte beaamd!

“Hoe verzorg jij je duiven?”

Vroeger was ik een regelmatige hokkenkrabber, nu maak ik weinig schoon (droge mest methode).

Al jaren voer ik eenmaal per dag!”

“Nico bedankt voor het gesprek en de koffie. Ik hoop dat je nog vele jaren van de sport mag genieten.”

Hans van Alphen

Uit de IJsselbode oktober 2021



6 mei 1921 - 6 mei 2021

100 jaar PV de Zwaluw Oudewater

Aanvullend op het zeer geslaagde openingsmomentje van het 100-jarig bestaan van PV de Zwaluw Oudewater zijn wij voornemens om op

zaterdagmiddag 27 november 2021 (onder coronavoorspoken) **ons jubileumfeest te houden in Eetcafé de Dijketelg te Papekop.**

Hierbij nodigen wij alle oud-leden van PV de Zwaluw met partner uit en allen die zich betrokken voelen bij onze postduivenvereniging voor onze receptie.

Jullie zijn zaterdag 27 november van harte welkom van 16.30 tot 17.45 uur in bovengenoemd Eetcafé.

Overzicht oud-leden: Dirk Algera, Goof Arreman, Joop van der Bas, Rini Boere, Bart Boere, Willem Borst, Jan v.d. Boom en Zoon, Anton Broekhuizen, Kees Cluistra, Nico van Doorn, Bertus Dierink, Erik en Celia Gebuys, Henk Groen, Gert Jan den Houdijker, Ad van de IJssel, Klaas Jansen, Pedro Janszen, Gert Knotters, Corne Kraan, Frits Kramer, Tommie / Bertel van de Kuy, Maarten Klein, Simon v.d. Laar, Claudia Lambrechtse, Janus de Lange, Rinus en Ton Mulder, Pank van Ooien, Jesse Overbeek, Arie Oosterwijk, Edwin, Theo Renema, Frans Rietveld, Wim Reyneveld, Wim en Els Scheel, Gerard Schalkwijk, Jan Scholman, Gert van Schaik, Henk Slacht, Duco / Rini Tollenaar, Patric Tukker, Peter van Vliet, Michiel Vergeer, Jos Vermeij, Ben de Wissel, Michel de Wit, Kees van de Werf, J. Wiltenburg,

Verschillen tussen vroeger en nu



Oude reismand



Oude duivenmand



Oude duivenklokken



Gumringen



Duivenvervoer vroeger



Hedendaagse reismanden



Modernere duivenmand



Computerklok



Chipringen



en nu

Van rots duif tot wedstrijdduif

Al eeuwen wordt de duif door de mens gebruikt.



De rotsduif levend rond de Middellandse Zee werd tam gemaakt en bleek in de nabijheid van de mens te willen leven. Hij was en is een makkelijke leverancier van eieren en vlees.

Voor de Napoleontische tijd mocht alleen de adel die voldoende eigen grond in bezit had duiventorens bouwen. Na die tijd mocht **iedereen** duiven bezitten.



Duiventoren kasteel Linschoten

Omdat de duif een belangrijke leverancier van mest was bouwden men duiventorens. De meesten hadden een poort waaronder een kar geplaatst kon worden. In de toren zat een vloer met een luik, als deze geopend werd viel de mest in de kar was in die tijd erg kostbaar was.

De duif als postduif

Door kunstmatige selectie deze duiven gefokt die, na een periode bij de eigenaar te hebben doorgebracht, vervoerd en losgelaten, op nog niet volledig begrepen wijze de weg naar hun oorspronkelijke verblijf terugvinden.

Paul Julius Baron von Reuter (persbureau) maakte de eerste jaren van de 19^e eeuw al gebruik van postduiven, deze waren sneller dan de postkoets.



Napoleon werd definitief verslagen door de Britten in de strijd om Waterloo. De echte held van die operatie was echter geen maarschalk, maar een bankier: Nathan Rothschild; “hij loste geen schot, hij was zelfs niet dichtbij de strijd.” Maar hij was wel in het bezit van postduiven. Deze brachten het nieuws naar Londen.

Rothschild wist zo als eerste dat de Fransen verslagen waren, maar in Londen liet hij het gerucht los dat de Fransen een denderende overwinning hadden behaald. Zo zette hij de markt op het verkeerde been door obligaties en aandelen te verkopen. De markt volgde hem direct, omdat “hij altijd wist wat hij deed.” Toen het bankroet nabij was kocht hij alles terug. Alles voor “niets.” Zo won Engeland de oorlog, maar verloor op de beurs.

Kasteel De Haar zou door zijn dochter **Hélène**, die met Zuylen van Nyevelt van de Haar trouwde, gebouwd zijn.

De duif in militaire dienst

De prestaties van postduiven gedurende de oorlogen

Hoewel duiven een afkeer van veel lawaai hebben en dus van kanongebulder, hebben ze tijdens de wereldoorlogen verbazingwekkende prestaties geleverd. Tijdens de eerste wereldoorlog werden voor het eerst verrijdbare duivenhokken ingezet en dat moest wel, omdat de frontlinie van dag tot dag aan hevige verandering onderhevig was. Rapporten van het Amerikaanse leger leren ons dat toen 78 vitale berichten door postduiven werden overgebracht door in totaal 72 duiven. Geen enkele met een bericht voorziene duif ging verloren. Allen wisten dus hun verrijdbare hok te bereiken.



Kamp Beverloo, een Belgisch militair duivenstation



Standbeeld voor de oorlogsduiven in Brussel

Ondanks de ontwikkeling van de draadloze communicatie werden tijdens de 2e wereldoorlog honderdduizenden postduiven ingezet. Nederland had in 1939 onze Rijks postduivendienst wegbezuinigd, alleen Engeland, USA en Frankrijk konden hun postduiven inzetten.

Een van de beroemdste postduiven uit de tweede wereldoorlog was GL Joe. die in 1943 het leven van de bevolking van een Italiaans dorp en de Britse troepen die daar gelegerd waren..

Via radiocontact probeerde men het bombardement te voorkomen maar dat mislukte. Uiteindelijk is dat contact via de legerpostduif GL.Joe wel gelukt, hij vloog in 20 min. De 30 km terug naar zijn Amerikaanse legerbasis en was net op tijd om het bombardement tegen te houden. GL Joe redde hiermee vele levens, behalve in Italië diende deze duif ook in Tunesië.



GL.Joe



Na de Tweede Wereldoorlog

De vereniging kende geen oorlogsslachtoffers, maar niemand van de leden had aan het eind van de oorlog nog duiven. Het was zaak om in korte tijd weer aan goede duiven te komen. In een advertentie werden duiven te koop aangeboden voor f 175,- per koppel.

Al snel nam het aantal duivenmelkers weer toe. Maar ook het aantal postduiven.

Rond 1970 telde Nederland 47.000 liefhebbers.

Rond 1960 had de gemiddelde duivenmelker zo'n 25 jonge duiven, nu zijn er veel mensen die er meer dan 100 hebben. Nu telt de organisatie ± 17.000 leden.

De duif als topsporter

De postduif is steeds meer een wedstrijdduif geworden.

Een topsporter!

De NPO (Duivensportbond) is inmiddels gevestigd bij de NOC*NSF in Arnhem.

Voor topduiven worden grote bedragen neergeteld.



Deze duif is verkocht voor meer dan 1 miljoen



Een anonieme koper uit China heeft 1,6 miljoen euro betaald voor de Belgische **duif** New Kim. Ze is daarmee de **duurste duif** uit de geschiedenis.

N.B. Enige jaren geleden heeft China in Nederland en België **700** duiven gekocht, die tijdelijk voor de communicatie ingezet kunnen worden als de moderne middelen uitvallen!

Beroemde duivenmelkers

Noach de arkbouwer uit de Bijbel loste een duif om land te zoeken (geen tortel).



Charles Darwin –was een actief lid van de Londense duivenclubs. Hij zei dat de wilde rotsduif voorvader is van alle duiven rassen



Mike Tyson –De grote bokskampioen van weleer is een groot duivenliefhebber.



Mike Tyson

Pablo Picasso – Hield pauwstaarten. Hij hield zoveel van duiven dat hij zijn dochtertje Paloma (duifje in het Spaans) noemde.

Walt Disney – Bekend vanwege zijn geïmporteerde Pletinckx-duiven uit België, witte postduiven. Z'n hokken worden nog steeds onderhouden in Disneyland Californië.

Hans Vultink – vroeger superieur biljarter, tegenwoordig een goede duivenmelker.

Jan Janssen, Riny Wagtmans – beroemde Nederlandse wielrenners. Jansen won zelfs de Tour.



Jan Janssen

Ook Koninklijke duivenmelkers

De duivensport is niet alleen voor de gewone man of vrouw, maar ook voor mensen van koninklijke bloede.

Hare Majesteit Queen Elizabeth II – De Britse vorstin houdt één van 's werelds bekendste duivenkolonies in de Royal Lofts in Sandringham.



Duiven van prins Bernhard op een tentoonstelling

Z.K.H. Prins Bernhard – Hield postduiven, waarmee zijn verzorger deelnam aan wedstrijden.



Hier op bezoek bij Steven van Breemen

Boudewijn Koning der Belgen de toenmalige vorst hield duiven.



Boudewijn Koning der Belgen

De dames doen tegenwoordig ook mee!

Ladies League P.V. De Zwaluw Jongen 2021

Eind Stand Ladies League				
1	Lena den Houdijker	1-7057821	4	3750.0
2	Marlies den Houdijker	1-7054497	5	3658.4
3	Myranda Oorschot	1-7054482	5	3209.6
4	Lena den Houdijker	1-7057824 v	4	3023.8
5	Yvonne Maria Rijsbergen	1-7054537	5	2971.2
6	Diana Boele	1-7054504	3	2533.3
7	Sascha Wouters	1-7054479	3	1955.2
8	Ingeborg Houdijk	1-7054491	3	1791.7
9	Carla Overbeek	1-7054542	3	1711.5
10	Diana Boele	1-7054506	4	1650.0
11	Astrid Groen	1-7054528	3	1614.3
12	Joke van Zuijlen	1-7057901	3	1583.3
13	Joke Groen	1-7054525	2	1554.9
14	Anne den Houdijker	1-7054498	2	1553.6
15	Tess de Koning	1-7054536	2	1476.2
16	Marlies den Houdijker	1-7054493	2	1442.3
17	Myranda Oorschot	1-7054477	2	1307.7
19	Myranda Oorschot	1-7054485	2	1214.3
19	Sascha Wouters	1-7054483	4	1044.0
20	Myranda Oorschot	1-7054486	2	1032.1
21	Wilma Broekhuizen	1-7054471	1	923.1
22	Marlies den Houdijker	1-7054495	3	807.1
23	Tess de Koning	1-7054532	2	775.0
24	Myranda Oorschot	1-7054484	1	666.7
25	Anne den Houdijker	1-7054499	1	583.3
26	Melissa van Schaik	1-7054521	1	571.4
26	Emmy Busscher	1-7054478	1	500.0
27	Sascha Wouters	1-7054475	1	428.6
28	Emmy Busscher	1-7054467	1	375.0
29	Wilma Broekhuizen	1-7054470	1	333.3
30	Wilma Broekhuizen	1-7057822	2	296.7
31	Lena den Houdijker	1-7057904	3	283.3
32	Joke van Zuijlen	1-7054474	1	250.0
33	Emmy Busscher	1-7057902	2	243.6
34	Joke van Zuijlen	1-7054520	1	230.8
35	Melissa van Schaik	1-7057903	1	83.3
36	Joke van Zuijlen	1-7054517	1	71.4
37	Melissa van Schaik			

Foto's uit het boekje van het 75-jarige bestaan





Chris Busscher toen



en nu



A & P Houdijk



Gert den Houdijker



Herman van Kats



Nico Kool



Thijs Overbeek



Paul Satink



Ron Wouters

Een greep uit de kampioenschappen van 2021
(op de site www.pvdezwaluw.nl vindt u het volledige overzicht)

DE ZWALUW

OUDEWATER

Eind stand Generaal

Kampioenschap Keizer

PC Naam	Totpnt
1 Comb Wouters	62628.9
2 G.den.Houdijker	61789.6
3 Overbeek-Rijsbergen	53366.0
4 Paul Houdijk	32088.0
5 C.Spelt	31926.9
6 Chris Busscher	31500.5
7 C.van der Laar	30662.8
8 Houdijker & zn	24165.7
9 W & R Groen	23517.7
10 Gijsbert Broekhuizen	22435.1
11 Andre Houdijk	20920.5
12 De koning & Stekelen	19823.3
13 Dennis Pellegrom	12098.9
14 Paul Satink	11906.2
15 Arno.Borst	11668.4
16 Hans van Zuijlen	11414.2
17 John van Miltenburg	6468.9
18 Nico Kool	6335.1
19 Arno Buijs	5938.2
20 Ferry Arreman	5815.0
21 Gerrit Tuls	3848.6
22 Peter van Schaik	2605.5
23 Hans van Alphen	2260.5
24 Herman van Kats	1356.4

Eind stand jubileumvluchten

Duifkampioenschap

Plc	Naam	Ringnr	Pr	Punten	
1	Comb. Wouters	Erik en Celia Gebuis	1-1213463	2	1746.8
2	Nico Kool	Ad v.d. IJssel	1-1213447	2	1709.1
3	Andre Houdijk	Andre Groen	1-1213467	2	1584.4
4	Nico Kool	Ad v.d. IJssel	1-1213446	2	1336.4
5	Gert den Houdijker	Wim en Els Scheel	1-1213498	2	1263.6
3	Comb. Wouters	Erik en Celia Gebuis	1-1213462	2	1185.7
7	Gert den Houdijker	Wim en Els Scheel	1-1213500	2	1181.8
8	Paul Houdijk	Rini Boere	1-1213440	2	1100.0
9	Overbeek Rijsbergen	Pank van Ooien	1-1213477	3	1044.1
0	Peter van Schaik	Jesse Overbeek	1-1213417	1	1000.0
1	Overbeek Rijsbergen	Pank van Ooien	1-1213478	1	1000.0
2	W & R Groen	Simon vd Laar	1-1213493	1	714.3
3	Arno Buijs	J. Wiltenburg	1-1213435	1	642.9
4	Peter van Schaik	Jesse Overbeek	1-1213419	1	545.5
5	Peter van Schaik	Jesse Overbeek	1-1213418	2	519.5
6	Gijsbert Broekhuizen	Pedro Janszen	1-1213457	1	500.0
7	Nico Kool	Ad v.d. IJssel	1-1213448	1	454.5
8	John van Miltenburg	Anton Broekhuizen	1-1213476	1	357.1
9	Cor van de Laar	Dirk Algera	1-1213451	1	300.0
0	Gijsbert Broekhuizen	Pedro Janszen	1-1213460	1	285.7
1	Cor van de Laar	Dirk Algera	1-1213452	1	214.3
2	Herman van Kats	Rinus Mulder	1-1213413	1	142.9
3	Gijsbert Broekhuizen	Pedro Janszen	1-1213458	1	100.0
4	Paul Houdijk	Rini Boere	1-1213437	1	71.4
Overige deelnemers					
	Cees Spelt	Claudia Lambrechtse			
	Hans van Zuijlen	Marcel van Zandwijk			
	Houdijker & Zn	Bart Boere			
	Gerrit Tuls	Jos Vermeij			
	Ferry Arreman	Duco Tollenaar			
	Hans van Alphen	Tommie v.d. Kuy			
	Comb. Koning Stekelent	Gert Knotters			
	Dennis Pellegrom	Ben de Wissel			
	Arno Buijs	Ian Scholman			

Duivensport pur sang!



Joke Groen beheerde jarenlang de meldpost van de club terwijl vader en zoon Groen wachtten op de duiven.

Bronnen:

Artikel Paul Satink

Google

De postduif van A tot Z van C.A.M. Spruijt

Artikel Steven van Breemen

Archief Hans van Alphen



Wanneer zal ons volgende jubileum zijn?

